

Haagse diaconale themacollecten 2023

1 januari **Maatjesproject 2GO**

2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar regelmatig een activiteit onderneemt, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en laten hen kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving.

15 januari **Oecumenisch Aandachtcentrum**

Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

22 januari **Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg**

De Paardenberg is al 30 jaar als buurt-en-kerkhuis gevestigd in de Julianakerk, gelegen in de wijk Transvaal, een wijk waar mensen uit de hele wereld wonen. Om hen te bereiken gaan we nu ook zelf de wijk in met een bakfiets met koffie en thee. Zo maken we contact met mensen en hopen we de drempel te verlagen voor het vragen om hulp of het deelnemen aan een activiteit. Deze activiteiten zijn o.a. Nederlandse les, fietsles, koffie-inloop en maaltijden.

26 februari **Buurt-en-kerkhuis Bethel**

In Bethel worden mensen uitgedaagd verder te kijken dan hun eigen belangen en behoeften. Vrijwilligers en bezoekers raken hier betrokken bij mensen die anders in het leven staan dan zichzelf. Zij hebben een andere leeftijd, opleiding, cultuur, godsdienst of levensloop. In al die verscheidenheid beleven buurtgenoten verbondenheid tijdens de laagdrempelige activiteiten. Er wordt gekookt en gegeten, muziekgemaakt, gezongen en gebeden. Daarnaast is er praktische en persoonlijke hulp voor wie dat nodig heeft.

12 maart **SIV**

SIV organiseert al sinds 1964 vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze mensen, zijn door hun handicap afhankelijk van anderen. In veel gevallen hebben ze moeten verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum. SIV wil jaarlijks zo'n 100 gasten een weekje in de watten leggen met behulp van enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week met goede zorg en warme aandacht omringen. Voor meer informatie zie: www.stichting-siv.nl.

2 april **Buurt & Lukaskerk**

In de Buurt & Lukaskerk, aan de rand van de Schilderswijk, is altijd tijd voor een kop koffie en een gesprek. Hier ontplooit de diaconaal werker van Stek samen met vrijwilligers uit de kerk én de buurt, activiteiten die bijdragen aan het verbinden, versterken, bezielen en beschermen van mensen. Contacten met cliënten van de Voedselbank, netwerken in de wijk en projecten als het Mama Verhalenkoor zorgen ervoor dat mensen zich sterker en weerbaarder gaan voelen.

16 april **'Wij zijn Den Haag' van StekJong**

Het nieuwe project 'Wij Zijn Den Haag' richt zich op ontmoetingen tussen jongeren van 18-25 jaar uit de verschillende wijken van Den Haag, met als hoofdthema 'verbinding met elkaar en de stad'. Deze jongeren komen elkaar niet of nauwelijks tegen en ontdekken dat ze, ondanks verschillen in achtergrond, meer overeenkomsten hebben dan ze denken. Samen nemen zij deel aan een langdurig, divers en uitdagend programma. Het programma wordt vóór en dóór jongeren georganiseerd.

23 april **Vakantieweken diaconale locaties**

In Den Haag wonen volwassenen en kinderen die zelden de stad uitkomen en sommigen komen zelfs hun eigen wijk amper uit. Tijdens de vakantiecampen en vakantieactiviteiten vanuit locaties van Stek, strijken zij neer op mooie plaatsen in het land, begeleid door vrijwilligers en beroepskrachten. Ze doen met elkaar al die dingen die een vakantie zo leuk maken: samen lekker eten, spelen, kletsen en bezienswaardigheden bezoeken,. Maar vooral gaat het om genieten van de rust, van het even niet meer hoeven, van het even kunnen loslaten van hun stadsleven dat niet altijd over rozen gaat. Dit zijn letterlijk en figuurlijk heel kostbare weken. Uw gift is heel welkom.

30 april **Kies! Voedselbankwinkel**

Mensen die leven in armoede hebben vaak weinig te kiezen. Door hun beperkte budget zijn veel eigen uitgaven onmogelijk en hebben zij vaak maar te accepteren wat hen aan (voedsel)hulp wordt aangeboden. Bij de Kies! Voedselbankwinkel kunnen klanten zelf de producten kiezen die zij van de Voedselbank willen afnemen. Daarnaast kunnen de klanten in gesprek met getrainde vrijwilligers die met hen kijken naar hun dromen voor de toekomst. Samen zoeken naar mogelijkheden om weer perspectief en grip te krijgen. Door een opleiding, vrijwilligerswerk, sollicitatiehulp, schuldsanering of iets anders. Als het maar is waar de klant zelf voor kiest!

14 mei **Kariboe Bibi**

Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en waar zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi is er voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom (Den Haag Zuidwest).

4 juni **Zomerstek en Winterstek**

Zomerstek en Winterstek worden uitgevoerd door Stek Ouderenwerk. In dit project worden in de stille zomer- en wintermaanden tientallen activiteiten aangeboden aan mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad.

11 juni **Straatpastoraat Den Haag**

De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Het Straatpastoraat is onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig hebben.

18 juni Individuele Hulpverlening

De Haagse Diaconie helpt mensen die dringend financiële hulp nodig hebben om de eerstvolgende weken door te komen. Het betreft vooral financiële noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de betaling van hun uitkering en in die tijd geen inkomen hebben. Via de gemeente en welzijnsorganisaties komen de hulpaanvragen binnen. Deze worden beoordeeld door de Stek-medewerker Individuele Hulpverlening en verschillende vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een fors bedrag mee gemoeid; er worden ongeveer duizend mensen per jaar mee geholpen.

2 juli Vakantiebonnen

De Vakantiebonnen zijn bedoeld voor kinderen van wie de ouders naar de Voedselbankuitdeelpunten in onze diaconale locaties gaan. Deze kinderen gaan niet met vakantie, omdat daar geen geld voor is. Om deze kinderen toch een vakantiegevoel te geven collecteren we voor cadeaukaarten van € 10,- per stuk. Deze kunnen worden ingewisseld bij een Haagse vestiging van Intertoys. Er zijn ruim 300 vakantiebonnen nodig.

9 juli Den Haag Wereldhuis

Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden in Den Haag. Dat zijn mensen zonder papieren, migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Migratie heeft vele gezichten. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben: verhalen van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te benutten. Zij kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun en advies, er zijn activiteiten als een inlooppreekuur, een kookproject en het koekjesproject. Sinds augustus 2022 gebeurt dat vanuit een gastvrije, nieuwe locatie in het centrum van Den Haag, waar nog meer mogelijk is dan voorheen. De Diaconie zet zich van harte in voor mensen zonder papieren, omdat in onze welvarende samenleving geen mens in de steek gelaten mag worden.

16 juli Oecumenisch Aandachtcentrum

Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

30 juli Ouderenwerk 'Blijf je nog even?'

Het maatjesproject 'Blijf je nog even?' is een samenwerking tussen Stek en Cardia. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om met elkaar te praten over grote vragen die samenhangen met de levensfase. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet, vreugde, verlangen en meer. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van toegenomen individualisering is dit erg belangrijk.

6 augustus BabyBullenBank

De BabyBullenBank is er voor jonge moeders in Den Haag die babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf aan kunnen schaffen. Denk aan een bedje, babykleertjes, een slaapzakje, een kinderwagen, een badje of een box. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de

BabyBullenBank. Het project wordt door Stekvrijwilligers gerund die jaarlijks honderden moeders en hun pasgeborenen voorzien van de noodzakelijke babyspullen. De BabyBullenBank is hiervoor altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom.

20 augustus Jongerenwerk School van Barmhartigheid

In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en 'er zijn voor de ander'. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar 'barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht'. De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt van harte deze ontmoetingen.

17 september Buurt-en-kerkhuis Shalom

Buurt-en-kerkhuis Shalom is een plek met een aanbod voor kansarme en kansrijke mensen, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het buurt- en kerkhuis is gevestigd in de Shalomkerk in Den Haag Zuidwest, waar diverse activiteiten plaatsvinden. Zoals werken in de moestuin, naai- en taallessen en huiswerkbegeleiding. Er is een inloopspreekuur om mensen te helpen bij vragen over formulieren en problemen met instanties en er is begeleiding in het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. In 2021 startte Kies! Voedselbankverswinkel, waar klanten hun producten kunnen kiezen en gesteund worden in te maken keuzes in het leven. Klanten van Kies! komen ook bij de activiteiten van buurt-en-kerkhuis Shalom.

29 oktober JONG Transvaal | Schilderswijk | Moerwijk

Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je kunt werken aan je toekomst. Zo'n plek gun je natuurlijk iedereen. JONG Transvaal | Schilderswijk | Moerwijk is in de Julianakerk in Transvaal, het Stagehuis in de Schilderswijk en de Kinderwinkel in Moerwijk actief voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het project biedt een gastvrije ruimte aan jongeren voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van coaches bij hun huiswerk. Deze kinderen kunnen de door school en commerciële instellingen aangeboden huiswerkbegeleiding niet betalen. Met jongeren werken aan hun toekomst is een mooie vorm van armoedepreventie. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte.

1 november Straatpastoraat Den Haag

De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Het Straatpastoraat is onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig hebben.

19 november Noodopvang De Halte

De Halte is een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als

'vluchtheuvel', een veilige plek waar mensen op adem kunnen komen. In de tijd dat mensen in de opvang verblijven wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van herkomst. De bewoners van de Halte hebben vaak een bewogen tijd achter de rug, de Halte biedt hen rust voor zichzelf en voor hun kinderen.

24 december De Kinderwinkel

De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten.

De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kind ochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt.

31 december Diaconaal opbouwwerk in de wijken

De Diaconie ondersteunt verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag met hun diaconale werk. Dat gebeurt in het werk van diaconale locaties als Shalom, de Paardenberg, Bethel en de Kinderwinkel, maar tevens in wijken waaruit de Protestantse Kerk praktisch verdwenen is. Dat gebeurt ook met de inzet van de diaconale opbouwwerkers die op verschillende manieren met de wijkgemeenten samenwerken voor bijzondere diaconale projecten, zoals in de wijken Zuidwest, Haagse Hout en de Schilderswijk. Het diaconale opbouwwerk stimuleert creativiteit en de verbinding van diaconaal werk met wijk en kerk.